

Het lot van de Rotterdammer

Hier ben ik heel erg lang geleden
geboren in de Jagthuisstraat,
in plaats van in de plaats Brasschaat
of ergens aan de kust van Zweden

Hier stond helaas en onomstreden
mijn wieg; wat ik ook doe of laat,
of ik nu Fries of Engels praat,
mijn jeugd bepaalt mijn zeden.

De Nieuwe Maas stroomt door mijn bloed,
waardoor ik altijd werken moet,
als elke Rotterdammer.

Dat is niet slecht maar ook niet goed,
dat is niet bitter en niet zoet,
maar wel een beetje jammer.

Herman Pieter de Boer

[Terug](#)