

Licht en Lucht

In de lagere-school-periode werden wij tijdens de zomervakantie - buiten onze eigen vakantie om - drie keer per week meegestuurd met de Hoek van Holland reisjes, georganiseerd door Licht en Lucht. Dezelfde organisatie exploiteerde ook de speeltuin naast de kleuterschool, waar onze zus Corrie zelfs leidster is geweest.

Ook daar werd menig vakantiedag doorgebracht en voorzieningen in een soort blokhut waren aanwezig voor het nuttigen van je boterhammetje met een bekertje melk.

Kreeg je tijdens het spelen dorst, dan moest je geduld betrachten. De buitenkraan werd maar op bepaalde tijden opengesteld en dan stonden lange rijen dorstigen op hun beurt te wachten. Je kreeg enkele seconden om met de hand de waterstraal richting mondopening te sturen.

Ik denk, dat het geheel vanuit de kerk in samenwerking met de katholieke lagere scholen is opgezet.

Ik hou daar gemengde gevoelens aan over, want de regie over zo'n grote groep kinderen kon alleen naar militair voorbeeld worden gevoerd.

Voor bestemming Hoek van Holland werd er netjes in groepen afgemarcheerd vanaf de kleuterschool aan de Jagthuisstraat via de Beukelsdijk richting station DP.

Daar nam het kindervakantieleger plaats in gereserveerde rijtuigen en de trein (volgens mij al een elektrische) reed non-stop naar Hoek van Holland-Strand.

Vandaar was het altijd nog een aardig eindje lopen naar het daadwerkelijke strand. Tijdens die wandeling werd er om de moed er in te houden flink op los gezongen o.a. op de wijze van jingle bells:

*Licht en Lucht, Licht en Lucht, ja, daar moet je zijn
't Is de beste medicijn tegen chaggerijn.*

Inwoners van het dorp en andere vakantiegasten wuifden ons dan bemoedigend toe.

We kwamen dan langs halfronde barakken van golfplaten, waarin het Engelse leger had gebivakkeerd.

Je werd willekeurig ingedeeld in een groep, waarvan je niemand kende. Op onderstaande foto zit ik in groep 19. (voorste rij, 2^e van links)

De leiding deed wel z'n best om je te vermaken met allerlei competities tussen de verschillende groepen, maar het liefst was ik alleen bezig met emmertje, schep, zandkastelen, beklimmen van bunkers en pootje baden. Vriendschappen waren kortstondig en ad hoc.

