

Een kort verslag van een nostalgische wandeling door het “Nieuwe Westen”.

Naar aanleiding van een aankondiging op de website “Verhalen uit Rotterdam West van de vorige eeuw” van webmaster Cock Rijkerkerk, werd een nostalgische wandeling gepland op donderdag 18 juni 2015. Een groepje oud - bewoners van Rotterdam - West wilden graag nog eens een keer een wandeling maken door hun “oude wijk”, om herinneringen en nostalgische gevoelens uit hun jeugd weer eens op te halen. Op donderdag 18 juni jl. kwamen de oud - bewoners om 13.00 uur samen op de hoek van de Heemraadsingel en de Burgemeester Meineszlaan. Groot was de verwondering toen na 10 minuten een agent op de fiets zich bij het groepje meldde. Het bleek de wijkagent, Brigadier Berenschot te zijn, hij had van Alfred Budo vernomen dat de nostalgische wandeling zou plaatshebben en vond het leuk, althans een klein stukje, mee te gaan. Zo doende wandelde het groepje bestaande uit 8 personen door de Burgemeester Meineszlaan naar de Adriën Milderstraat en de Van Weelstraat waar 4 personen uit het gezelschap vroeger hebben gewoond. Met interesse werd er gekeken naar de woningen welke in al die jaren nauwelijks veranderd waren, aan de buitenzijde althans. Vele namen rolden weer uit het collectieve geheugen bij het zien van de oude woonplaats na zoveel jaren. Hierna wandelden we via het Virulyplein naar de Hugo Molenaarstraat waar we de poort en de ingang van de oude “Zandtuin” vonden. Voor velen was dit een hernieuwde kennismaking na 70 jaar of langer. Hier in de “Zandtuin” werden we opgewacht door mevrouw Anneke Korsten, vrijwilligster bij deze speelplaats, en een collegaatje van haar. De ontvangst was erg hartelijk. Eerst hebben we rondgekeken over het speelterrein waar de eigenlijke “oude zandbak” verdwenen was. Een mooie grote speeltuin met veel groen was er voor in de plaats gekomen. Na het bezichtigen werden we uitgenodigd in de “Blokhut”, waar men met regen met de kinderen spelletjes kan doen, waar we koffie en thee aangeboden kregen met lekker banket erbij. Er ontspoon zich een geanimeerd gesprek over vroeger op deze voor velen zo bekende oude speelplaats. Na wat langer al gepland in de blokhut doorgebracht te hebben, werd de wandeling weer voortgezet. Maar niet nadat we de beide dames eerst nog hartelijk bedankt te hebben voor de gastvrije ontvangst en de koffie / thee en de versnaperingen. Hierna zijn we via het Virulyplein en de 1^e Virulystraat naar de Beukelsdijk gewandeld. Hier aan de Beukelsdijk hebben we bij de voormalige R.K. “St. Willebrordus” kerk stilgestaan, waar we zoveel jeugdherinneringen aan bewaren. Een bezoek aan de kerk zat er nu niet in, maar wellicht komt dat wel in een vervolgwandeling. Langs de beroemde witte ronde stenen bal op de hoek van de Jagthuisstraat, een overblijfsel van de voormalige Herenboerderij het “Jagthuis”, eens hier gelegen, wandelden we door naar het voormalige “H. Hart” kleuterschooltje, waar mevrouw Marjo Janse eens zelf kleuterleidster is geweest. Bij navraag mochten we binnenkomen in het schoolgebouw, welke nu een basisschool herbergt en een dependance is van de bekende “Emmaus” school hier in de wijk. We maakten kennis met diverse leerkrachten welke het erg leuk vonden dat een groepje oud kleuterschoolleerlingen hier aan hun oude “kleuterschooltje” een bezoek kwamen brengen. Ook mochten we een kijkje nemen in het oude filmzaaltje boven de kleuterschool, waar vroeger op zondag voor de R.K. jeugd films werden gedraaid. Alleen was het nu niet meer verbonden aan de R.K. kerk en had men een eigen opgang, via een trappenhuis, naar het zaaltje gemaakt. Hier werd nu les gegeven in toneel, drama en uitvoeringen op een podium, erg leuk. Vele leerlingen waren nieuwsgierig naar ons en we vertelden dat wij in onze jeugd ook op deze school gezeten hadden, al was dat ruim 70 jaar geleden. Na een hartelijk afscheid wandelde we verder naar het Burgemeester Meineszplein, en langs de oude van der Meer & Schoep broodfabriek, het G.E.B. huisje en het “galerijtje” en weer terug naar de mooie Burgemeester Meineszlaan. Hier stonden we even stil bij de vele kleine koperen platen in het trottoir, een herinnering aan het uit hun huizen wegvoeren van vele Joodse medeburgers uit de wijk in de oorlogsjaren. Rond de klok van vier waren we weer bij ons startpunt op de hoek van de Heemraadsingel en de Burgemeester Meineszlaan waar we afscheid namen. Hoewel we, vanwege de tijdsdruk, niet de gehele geplande route hebben gewandeld was het weerzien met de “oude buurt”, de “oude Zandtuin” en de oude “H. Hart” kleuterschool een memorabele gebeurtenis. Een wandeling waar we met genoeg op terug kunnen kijken. Ik heb er in ieder geval van genoten en ik denk de andere deelnemers ook. Wellicht tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,
Chris Vennix.

RETURN