

Herinneringen aan de Van Weelstraat uit de vijftiger jaren.

Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugdjaren, met name de vijftiger jaren, in de Van Weelstraat komen steeds meer namen boven drijven van schoolvriendjes, burens en medebewoners. Omdat ook bijna alle kinderen toen buiten speelden op straat en op het Virulypleintje, kende men elkaar ook allemaal. Het sociale contact was in die periode m.i. erg groot. De Van Weelstraat bestond voor twee derde van de straat aan de zijde van de oneven nummers uit allemaal mooie tuintjes voor de huizen met een ijzeren hek ervoor. In het laatste stuk, vlak bij het Virulyplein, was de stoep erg breed en hier speelden we dan ook graag. Denkend aan onze burens komt het volde naar boven.

De familie van der Horst woonde boven waterstoker mijnheer Philimon Buijsse.

De familie Buijsse was een R.K. en kroostrijk gezin afkomstig van de Zuid - Hollandse eilanden. Een zoon [Pierre Buijsse] studeerde later aan het Seminarie en een broer van mevr. Buijsse, Peet, werkte op de kolenauto van waterstoker Buijsse om de zakken kolen, welke achter in de overdekte opslagplaats lagen, in het najaar rond te brengen.

Zelf ben ik geboren in de hongerwinter, begin februari 1945 en heb sindsdien gewoond in de Van Weelstraat op no. 40 a, tot mijn verhuizing in 1968 naar de Hoogstraat in Rotterdam. Daar heb ik, vlak bij het Oostplein, gewoond tot 1984. Vandaar ben ik in 1984 verhuisd naar een kleinere gemeente even buiten Rotterdam, omdat de buurt daar helaas achteruit ging en er ook een groot parkeerprobleem was. Mijn ouders hebben sinds hun huwelijk in 1938 tot 1981 in de Van Weelstraat op no. 40 a gewoond. Sinds 1984 woon ik dus even buiten Rotterdam. Maar ik fiets nog regelmatig naar en door Rotterdam en rij dan ook nog wel eens door de Van Weelstraat. De straat is niet veel veranderd, de originele huizen staan er nog, hoewel diverse panden inpandig zijn verbouwd en gerenoveerd. De meeste panden zijn verkocht maar het straatbeeld is in de afgelopen 40 jaar nog niet zo heel veel veranderd, in tegenstelling tot zeer veel andere straten in Rotterdam. Ja, er zijn wat personenauto,s bij gekomen maar wat wil je.

Overigens denk ik met veel genoegen terug aan mijn jeugd in de Van Weelstraat en het Nieuwe Westen. Mijn kleuterschooltje behoorde tot de R.K. kerk "Sint Willibrordus" en lag achter de kerk aan de Jagthuisstraat. Het bestaat nog steeds en is ook nog steeds een kleuterschooltje. Op zondag werd in een zaaltje erboven, voor een dubbeltje, films gedraaid van de Dikke & de Dunne, Charley Chaplin en veel tekenfilms.

In de Hugo Molenaarstraat zat halverwege aan de rechterkant een poort en wanneer je daardoor liep kwam je bij een grote open binnenplaats, de zand - en speeltuin genaamd "De Zandbak".

Het was een lange ietwat rondlopende zandbak met daarnaast een grote betegelde binnenplaats. Deze zandbak bestaat in 2014 nog steeds en is nog steeds een zand- en speeltuin samen met een voor - en naschoolse opvang. Ook ik heb op de "Pius X" lagere school in de Rauwenhoffstraat gezeten. De onderwijzeres van de 1^e klas juffrouw van het Gelooven uit Schiedam, mijnheer de Jong en mijnheer Koevoets herinner ik mij nog goed. Ook de jaarlijkse schoolarts en de grote zware kratten schoolmelk herinner ik mij ook nog zeer goed. Mijn één jaar oudere zus zat op de R.K. "Alphonsus" meisjesschool ernaast. Wat verderop aan het Rauwenhoffplein zat aan de rechterzijde de banketbakkersvakschool. Twee maal per dag liepen we naar en van school onder het galerijtje door en langs het kleine G.E.B. huisje met aan weerszijden een stenen verhoging. Hier gingen we dan op zitten. Bij de overbekende zeskantige kiosk, vóór het galerijtje kochten we het jeugdweekblad Donald Duck of "Kuifje" en keken stiekem naar de foto's van "De Lach".

We kochten een zakje koekkrumels of plakjes roze kokosouwel bij bakker Jansse op de hoek van het Virulyplein en de 2^e Virulystraat. In de Doedesstraat was een fietsverhuurbedrijf van mijnheer Gruijl, hier huurde we op woensdagmiddag of op zondag voor een kwartje per uur een oude fiets en bleven de hele middag weg. Alleen het terugbrengen, ja dat was wat !! Op de hoek van de Burgemeester Meineszlaan en de Van der Palmstraat was zo'n kleine kantoorboekhandel annex uitleenbibliotheek; hier leende we mooie leesboeken.

Wanneer ik weer aan mijn jeugd terugdenk komen weer diverse familienamen bovendrijven. Aan de overkant van onze woning, Van Weelstraat no. 40a, zagen we links naast de familie Dekker [met drie zoons w.o. Rob en Peter en dochter Rita] van boven naar beneden : de familie Spoel [met een zoon], dan twee oudere dames [tante Anna en tante Lena], verder de zus en zwager van mevrouw Maree, en in de benedenwoning de heer en mevrouw Maree. Dan in de volgende rij boven: de familie Dekker, vader Dekker was als ik het goed heb handelsreiziger bij de metaalgroothandel Helders aan de Coolhaven en reed in een D.K.W. personenauto. Onder de familie Dekker woonde de familie Rikkelman [zij dreven de zuivelwinkel onder het galerijtje aan het Burg. Meineszplein], verder de familie Giesberts [een oudere dame]. In de volgende rij van boven naar beneden : de familie Fischer [met drie zoons, Walder, Rini en Thijs] vader Fischer was chauffeur op een vrachtauto van sanitairgroothandel Rouppe & van de Voort gevestigd aan de Botersloot, dan de familie Van Vught [met een zoon en twee dochters] en daaronder de familie De Recht met een zoon [Benny] welke in die periode bij de Wegenwacht werkte, op een motor met zijspan. In de volgende rij van boven naar beneden : de familie Keller, de familie Stolk met dochter Celia, en de familie Urbanus [met o.a. Daan, Rob, Willy, Riet en Truus] vader Urbanus reed in een grote Amerikaanse personenauto. Twee panden verder op de begane grond woonde de familie Bartels [de vader werkte bij het Blauwhoedenveem aan de St. Jobshaven]. Aan onze kant van de straat woonde van boven naar beneden : familie ? , dan familie van der Horst, dan familie Buijsse [met ong. 5 kinderen, drie ervan Pierre, Hilaire en Trees], dan in het pand ernaast van boven naar beneden de familie Breedveld, dan de familie de Koning [met Trees en Loek en Wim], dan de familie Boogaards [met zoon Andre]. In het pand ernaast : de familie Vennix met een dochter [Riet] en zoon [Chris], de alleenwonende mevrouw A. Bokhorst, dan de familie Van Beek [met een zoon Frans], en de alleen wonende oude mevrouw Schuijf. In het pand ernaast van boven naar beneden: de familie van der Lee [met dochter Beppy], later kwam hier de schippersweduwe mevrouw Stuuut met een dochter [Gien] en een zoon [Rinus]. Dan de familie van Luytgaarden, en op de begane grond de familie Spee waarvan de vader in de horeca werkte. In het pand ernaast van boven naar beneden : de familie ? , dan de familie Koevoets met twee zonen [een ervan was Eddy] zij gingen regelmatig naar familie in Zwitserland, en familie ? . In het pand ernaast op de begane grond woonde de familie Lutteveld met een zoon [Benny]. Vader Lutteveld was toen taxichauffeur bij de Ravero taxicentrale aan het Rode Zand.

In het rijtje verder naar het Virulyplein woonde ook nog Rietje, een klein gehandicapt ouder meisje, en op de hoek van de Van Weelstraat en het Virulyplein woonde de heer Pennings welke aan huis een kleermakerij had. Kleermaker Pennings was een fervente Vierdaagse loper en had zeer vele Vierdaagse medailles in zijn atelier hangen. Aan de overkant op het hoekje van het Virulyplein en de Van Weelstraat woonde de familie de Ooy met een dochter [Henny], en een rijtje verder woonde de familie Schaafsma met ongeveer vijf kinderen. Vader Schaafsma was toentertijd bedrijfsleider bij Vroom & Dreesmann in Rotterdam.

In de 1^e Virulystraat naast slager Schouten, woonde mijn schoolvriendje Gerard Kurvers, welke later naar het Seminarie ging en priester is geworden. In de Hugo Molenaarstraat woonde ook Robbie en Louis Steenhorst ook van mijn school. In de Adriën Milderstraat vlak bij de hoek met de Hugo Molenaarstraat woonde ook een schoolvriendje n.l. Alfred Budo

welke oorspronkelijk uit Luik [Belgie] kwam. In de van Oosterzeestraat woonde ook een schoolvriendje, Frietje [Godfried] Jansse, wiens vader bij de Koninklijke Marine in de onderzeedienst diende. Verder had ik schoolvriendjes welke woonden in de Tidemanstraat, aan de Beukelsweg, aan de Burg. Meineszlaan [Domien Holterhues], Vierambachtstraat [Berry Roovers] en aan de Henegouwerlaan. Maar mijn vaste vriend was mijn benedenbuurjongen Frans van Beek. Samen hebben we heel wat kattenkwaad en kwajongensstreken uitgehaald. Van de familie de Koning welke aan de overkant van de straat woonde, wat terug in de straat, herinner ik mij dat een van hun zonen [Hans de Koning] straaljagerpiloot [Sergeant] is geweest. Deze Hans is tijdens een vlucht met een Republick F - 84 F "Thunderstreak" straaljager [ongeveer 1955 - 1957] boven zijn ouderlijke woning, daarna neergestort. Het gevolg was een begrafenis met "militaire eer" vanuit de Van Weelstraat, een zeer indrukwekkende gebeurtenis destijds. Vele burens hadden witte lakens voor de ramen gehangen als teken van medeleven en rouw. Dat was toen nog de gewoonte in onze buurt. Het pand aan de Van Weelstraat 40 was eigendom van de familie Van der Aa, welke zelf ook in de Van Weelstraat woonde op no. 10 met ernaast een inpandige garage.

Na mijn verhuizing in 1968 heb ik van al de voornoemde personen en families nooit meer iets gehoord of vernomen, uitgezonderd Rini Fischer [78] welke ik in 2008 nog eens ben tegengekomen op de Crooswijkseweg en Alfred Budo [69] welke ik tegenkwam in "De zandbak" in de zomer van 2013 als penningmeester van deze stichting.

Dit was een korte terugblik op de Van Weelstraat uit de vijftiger jaren zoals ik mij dit nog meen te herinneren.

7 december 2014
Chris Vennix

RETURN